

## Lokalhistorisk aften 11. december 2014 med foredrag om mejeriet Billesborg



Til venstre forsiden af bogen, der er på 171 sider og som blev udgivet af forlaget **Hilsen fra Odsherred** den 11. december 2014, samme aften foredraget blev afholdt.

Claus Marcussen, som er bogens forfatter, fortalte om livet på mejeriet Billesborg og i udsalgene i Nykøbing og Rørvig.

Foredraget var ledsaget af mange gode billeder, der var baggrund for fortællingen.

Knapt 70 personer overværede foredraget om Billesborg og i kaffepause blev der ivrigt diskuteret og fortalt om egne oplevelser i forbindelse med mejeriet.

Nogle af foreningens medlemmer bosat uden for Odsherred, havde taget den lange tur til Nykøbing for at høre foredraget og de gav udtryk for, at det havde været en god oplevelse og dejligt at få opfrisket gamle minder.



Her er Claus Marcussen fotograferet sammen med nogle af de personer, som har bidraget med rigtig mange af de oplysninger, som bogen indeholder.



I forbindelse med denne bog, har jeg interviewet en masse personer, og jeg fik ret hurtigt fornemmelsen af, at dem der kom på mejeriet, hurtigt blev en del af familien. Man fornemmer et stort sammenhold, hvor man har stået sammen, skulder ved skulder. Mejeriet Billesborgs virke var et væsentligt led i byens historie. Historien om mejeriet, udsalget i Rørvig, og de mange kiosker og udsalg, kan vi stadig mindes, næste gang vi spiser en is, der aldrig bliver lige så god som flødeisen fra Billesborg - du ved den hvor man kunne få 2 for 25 øre.

*November 2014  
Claus Marcussen*

Claus Marcussen skriver disse linjer på bogens bagside.

Disse ord kunne også være det indtryk, kort fortalt, som aftens tilhørere havde efter at have over været et godt og forståeligt foredrag om en af byens nu nedlagte virksomheder.